

BUURTKRANT



Wittevrouwenveld

[HTTPS://BUURTNETWERKWV.NL](https://buurtnetwerkwv.nl)

DEURPOST VOOR DE BEWONERS VAN DIT ADRES

JAARGANG 48 - WINTER - 2025

Van de redactie



Sterren blinken
boven

Wittevrouwenveld
engelen zweven
rond de kerktoren
zelfs de ezel is er
met Maria en Jozef

ook de
driekoningen van verre.
't Is

Kerstmis.
Lees hieronder waar KKC voor staat
en hoe leuk het vroeger was in
de Sint-Theresia school.

Huisarts Charles Wijnands
heeft snel in de gaten wanneer het
niet pluis is met een patiënt.

Je komt meer te weten met de QR-code
Eindelijk:

het raadsel van de Kokerel is opgelost.
Kinderen hoeven hun huiswerk niet echt thuis te maken

het kan ook in Buurthuis 't Vrouweveld.
De laatste jaren heeft Marjan Kleinen
de lay-out van onze krant verzorgd.

Bedankt Marjan!

Herman Klingestijn gaat nu dit stokje van haar overnemen.
Kijk maar: wat vind je ervan?

Vrede op aarde

aan alle mensen van goede wil.

Bieke De Keukeleire

Een nieuwe basisschool

Als binnenkort de basisschool in het Wittevrouwenveld weer opengaat, zullen we na een lange tijd - maar liefst dertig jaar - weer heel wat kinderen horen en zien lopen door de wijk. Ik ben zelf nog niet in het nieuwe /verbouwde schoolgebouw geweest, ik heb het alleen van buiten gezien. In gedachten ging ik terug naar de tijd dat mijn eigen kinderen nog op deze school zaten en zij hier van alles leerden en meemaakten.

Ik herinner me bijvoorbeeld nog hun school-verlaterskamp met meneer Hamers in de Voerstreek. Maar liefst 23 jaar lang gingen de kinderen van de zesde klas (groep 8 nu) vlak voor het afscheid van de lagere school samen met hun klasgenootjes, juf en meester op kamp.

Ze gingen logeren in kasteel Notre Dame in Remersdael. Er werd voor hun gekookt door vrouwen uit het dorp. Overdag werkten ze onder leiding van boswachter Alex Zeevaert in de omliggende bossen. Ze snoeiden bomen, plantten nieuwe bomen en leerden tegelijkertijd veel over de natuur. Natuurlijk deden de juffen en meesters ook mee en zelfs de veldwachter uit de buurt, Lucien Spee, kwam vaak kijken en meehelpen. In die buurt moeten nu heel wat hoge bomen staan die ooit door kinderen van het Wittevrouwenveld tijdens hun kamp zijn geplant.

Mijn kinderen hebben een heel leuke tijd gehad op de Sint-Theresiaschool. Dat wens ik alle kinderen én de juffen en meesters van de nieuwe basisschool ook toe. Welkom in het Wittevrouwenveld allemaal!

Reng van de Put

KERNKINDCENTRUM

DE LOPER

Vanaf februari 2026 wordt **KKC De Loper** de bewoner van het, deels gerenoveerd en deels nieuwe pand, aan de Groene Loper. Buur van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, medegebruiker van het vernieuwde Leeuwenpark en toekomstige Beweegbox.

Wie is KKC De Loper?

KKC De Loper is een nieuwe school, ontstaan op 1 augustus 2024, vanuit twee bestaande scholen uit de omgeving, voormalige OBS Regenboog en ABB Nutsschool, van de Taalklassen -Oost en kinderopvang MIK & PIW Groep.



Wij verzorgen opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Een kijkje in onze keuken

Wij bieden een warm welkom voor ieder kind.

We werken met een nieuw onderwijsconcept. Elke dag verloopt volgens hetzelfde dagritme. Kinderen starten altijd met de dagstart in hun eigen thuisgroep, dit biedt een duidelijk plekje: geborgen, huiselijk en veilig.



In de ochtend werken we aan de basisvakken : rekenen, taal, lezen en spelling. In de middag werken we themagericht.

Vóór het eten is er een pitstop. In ons hele KKC is er dan een kwartiertje rust, een moment van ontspanning.

We sluiten de dag af met een dagafsluiting, zodat iedereen goed naar huis kan gaan.

Het samen komen in de thuisgroep doen we vaak in onze 'vaste kring'. Naast deze kring zijn er veel verschillende werkplekken om alleen en in groepjes te kunnen werken.

Ons KKC kent de thuisgroepen 1|2, 3|4|5 en 6|7|8. Zo zijn kinderen een keer jongste, middelste en oudste en leren ze continu met en van elkaar.

Waar in het verleden veel door de teamleden werd besloten, kiezen we er in KKC De Loper bewust voor om kinderen te betrekken bij het reilen en zeilen van het kindcentrum. Dit is vooral zichtbaar in de kringmomenten waar we samen oplossingen bedenken voor problemen en ook met elkaar in gesprek gaan over leren en ontwikkelen.

Team KKC De Loper

Wij zijn een team dat vol trots, vanuit passie en plezier, een voorbeeld wil zijn voor de kinderen in het KKC. We kijken uit naar februari.

Om te vertellen hoe we dit allemaal in de praktijk doen, hebben we meer woorden nodig dan in dit artikel.

Op onze webpagina www.kkcdeloper.nl vinden jullie informatie en filmpjes, die een goede inkijk geven in onze dagelijkse praktijk.

Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt KKC De Loper je een mooie plek voor je kind?

Aarzel niet ons vragen te stellen, wij vertellen graag over ons KKC. Tot ziens in de buurt!

Team KKC De Loper

**Veer winse Uuch en eederein dee uuch
leef is
'ne Zaolege Keerseemes
en
'n gelökkeg en veural gezond 2026**

Redactie Buurtkrant WV

Hond en baas



Foto: Francisca Callemeijn

De baas heet Diego en de 2 honden, links teef Lux en rechts reu Kimba.

Het zijn Samoeden, poolhonden. Ze worden gebruikt om sleeën te trekken en als oppas voor kinderen, omdat ze erg sociaal zijn.

Puzzelen met Manus

We moeten weer even wachten op de volgende Heiligdomsvaart of **OMMEGANG** (oplossing van de puzzel). Of Gaby Bergmans getuige is geweest van deze kleurrijke stoet weten wij niet, wel dat zij twee waardebonnen in de wacht sleepte gesponsord door bakkerij Paulissen.

Puzzelt u ook mee, vul de oplossing onderaan de puzzel in en mail deze vóór 27 februari a.s. naar rielle.schols@gmail.com o.v.v. puzzel Buurtkrant. Voorzie uw inzending van uw naam en adres. Onder de goede inzendingen wordt geloot en wie weet, mag u volgende keer genieten van twee waardebonnen gesponsord door bakkerij Paulissen.



HORIZONTAAL 1 geheel gevuld, 5 uitroep van schrik, 8 rivier in Siberië, 10 ontvangkamer, 12 stop, 13 totaal, 15 bolleboos, 16 tenen mand, 17 hetzelfde, 19 handgewricht, 20 zonder glans, 21 gevangenen verblijf, 22 hoofd v e moskee, 24 gereedschap, 26 telwoord, 27 vr. munt, 28 gulden, 29 nummer, 31 lekkernij, 33 muz. noot, 34 werpanker, 35 goal, 36 muz. noot, 37 ijskegel, 39 spil, 41 gewicht, 43 troefkaart, 44 springstof, 45 insekteneter, 47 geliefde van Zeus, 48 hachelijk, 49 dik scheepstouw, 51 kledingstuk, 53 deel van een etmaal, 54 bewonderaar, 56 (potlood)streep, 57 voorz., 58 oude munt, 60 voorz., 61 rekenkundig getal.

VERTIKAAL: 1 optimistisch, 3 trekdiër, 4 glansverf, 5 vr. schaap, 6 plus, 7 wachtwoord, 9 kooppoging, 11 Fr. lidwoord, 12, onderwereld, 14 stad op Sumatra, 16 zegelaar, 18 masker, 19 hoofddekseel, 23 iets vermelden, 25 land in Europa, 29 onecht, 30 kijken, 31 trots, 32 muz. noot, 36 groententuin, 38 legeraanvoerder, 40 eenvoudig café (B), 42 Spaanse titel, 44 platte steen, 46 onderwijs, 47 dekseel, 50 stormloop, 52 spinachtig diertje, 54 tovergodin, 55 vochtig, 58 muz. noot,

Hoe café de Kokerel aan zijn naam kwam!



Het stukje in de vorige Buurtkrant over hoe De Kokerel aan zijn naam kwam, heeft heel wat teweeg gebracht.

Zo ben ik op een mooie dag een biertje gaan drinken bij De Kokerel. Daar maakte ik kennis met kasteleinsvrouw Astrid van de Venne, een heel goede kasteleinsvrouw als je het mij vraagt.

Het was er druk en gezellig en ik kende er meerdere mensen en zij mij ook. Het is en blijft natuurlijk een café in het Wittevrouwenveld.

Ik begreep van Astrid dat het café binnenkort 100 jaar bestaat, net als het Wittevrouwenveld zelf. In het weekend van 24 en 25 januari 2026 viert Astrid ook nog eens dat zij zelf 25 jaar kasteleinsvrouw is.

Hoe De Kokerel aan zijn naam kwam?

Dit is het verhaal dat mijn vader mij vele jaren terug vertelde. Math Meyers† en Rinus Zwakhoven vertelden mij ongeveer hetzelfde:

Sommige mannen die regelmatig het café bezochten wilden wel eens iets anders dan de duivenclub, de accordeonclub of de spaarclub. Ze besloten een nieuwe club te beginnen: de leden moesten altijd een kokerel in hun broekzak hebben als ze naar het café kwamen. Kwam je iemand van de club tegen dan kon je vragen 'mag ik je kokerel zien?'. Had hij geen kokerel bij zich, dan moest hij een rondje geven. Kon hij de kokerel wél laten zien, dan was de vrager de klos en moest die een pilsje bestellen en betalen.

Je wil niet weten hoeveel andere verhalen ik te horen heb gekregen....

Het mooiste vond ik dit: "Ik ging er altijd normaal naar binnen, maar als ik dan naar buiten kwam, voelde ik me een kokerel." Op naar de volgende 100 jaar en voor Astrid: alvast veel plezier bij je 25-jarig jubileum.

Zorg dat je je kokerel bij je hebt

Reng van der Put

Jubileum de Kokerel



Op 24 en 25 januari viert Astrid van de Venne van Café de Kokerel dat ze al 25 jaar kasteleinsvrouw is!

Eerst samen met haar man en nu dus alleen. Maar nog steeds met veel kennis van zaken en plezier, elke dag weer.

Als je alle door haar in de loop van de jaren getapte pilsjes op een rijtje zou zetten, hoe ver zou je dan komen? Tot in Luik? Van hier tot in Brussel? Of zelfs tot in Parijs?

En hoeveel emmers water met sop zijn in al die jaren niet gebruikt om het café na sluitingstijd te poetsen?

Mieljaar, wat een prestatie!

Gefeliciteerd Astrid, namens alle mensen van deze buurtkrant en ook van het buurtnetwerk Wittevrouwenveld.

Veel komme us gere eine bij diech pitsen. Geweldig.



Repaircafé al 15 jaar een succes

Dat verdient een kroontje!

Zo lang reeds helpen handige vrijwilligers om kapotte spullen te repareren. Iemand van het eerste uur is **Ivo Ensink**. Samen met negen collega's repareert hij jouw kapotte spullen.

Het Repaircafé begon in 2010 in het Landbouwbelang (LBB). Ivo Ensink zocht indertijd een zinvolle dagbesteding en kwam in het 'oude' Werkhuis in de Theresiaschool terecht.

Daar vond Ivo zijn nieuwe bestemming, samen met Rob en Alex die van het LBB waren overgekomen.

Weggooien

"Natuurlijk is er nog veel te repareren", verzekert hij, "soms hoeft je alleen maar een zekering te vervangen. Mensen gooien dingen weg omdat ze denken dat het niet meer te maken is. Laatst was er nog iemand die een boormachine had weggegooid omdat de kabel geplet was. Of ze betalen 75 € aan een firma die twee zekeringen vervangt, maar niet de oorzaak van de kortsluiting opheft."

Zelf doen

De vrijwilligers van het Repaircafé staan, tegen een vrijwillige eigen bijdrage voor je paraat, verder betaald je enkel de materiaalkosten. "We proberen iedereen te helpen. Als we het de bezoekers zelf laten repareren, zien ze wat ze de volgende keer zelf kunnen doen."

Het team van het **Werkhuis** aan de **Hunnenweg 4**, werkt samen met het Repaircafé Sint-Pieter. Die zijn elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur actief aan de Ursulinenweg 20. "Daar zijn ook drie dames die textiel repareren en vermaken. Zo vullen we elkaar aan."

Dankjewel Ivo, dat je helpt om het leven een beetje duurzamer en spaarzamer te maken.

Ook **Rob Driessen** kreeg een kroontje.

Op donderdag 26 november werd Rob door het welbekende kroontjescomité verrast en in het zonnetje gezet. Hij heeft ooit het Repair café opgericht.

De zeer betrokken en bevlogen Rob is nu ook gedecoreerd. Hij kreeg het kroontje omdat hij achter de schermen samen met zijn mannen, Frans en Chris, het Repair café draaiend weet te houden.

Heeft u hulp nodig bij het repareren van kapotte spullen dan bent u welkom in Het Werkhuis aan de Hunnenweg 4 (elke laatste zaterdag van de maand is er tussen 14.00 en 17.00 uur vrije inloop en elke donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u er terecht op afspraak: telefoon 043-7850384 of mail naar

Bosch SCHOENEN

VOLTA STRAAT 28
MAASTRICHT OOST
WINKELCENTRUM WITTE VROUWEVELD
T 043 363 51 21
's maandags gesloten en geen koopavond

HEART FEETCARE
Pedicure by Miranda

*'Voor alle zorg die
jouw voeten
nodig hebben'*

Eburonenweg 9
6224 HT Maastricht
Tel. 06-46198843

REST van Harte 20 JAAR

Elke vrijdagavond kun je in het Trefcentrum aanschuiven voor een driegangendiner.

Aanvang 18.00 uur, de zaal opent om 17.30 uur.

De kunst van het behangen



Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50



PAULISSEN
BAKKERIJ

**De geur van
vers brood en gebak ...**

www.bakkerijpaulissen.nl

De prijs is 7 Euro, voor minima 4 Euro

Aanmelden kan online via www.restvanharten.nl

of bel 0900 - 900 3030 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur (35 cent per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten)

Huiswerkbegeleiding, met een hint lukt het opeens wel!!!

In het Buurthuis Wittevrouwenveld aan de van Oppenstraat helpen vrijwilligers met schoolwerk

Huiswerk maken hoort erbij als je naar school gaat. Maar het is niet altijd leuk en soms ook niet eens mogelijk. Omdat er broertjes of zusjes rondrennen die je aandacht afleiden. Je hebt geen eigen kamer of bureau waar het rustig is.

Dan kun je 2 x per week aan je huiswerk werken in het buurthuis aan de Van Oppenstraat 123 in Wittevrouwenveld. Op woensdag van 14.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 15.30 tot 17.30 uur staan 10 vrijwilligers klaar om je te begeleiden.

Bert Otten is al twee jaar als huiswerkbegeleider actief. "Er komen hier leerlingen van de basisschool, maar ook van het voortgezet onderwijs. Wij gaan je niet helpen om het huiswerk te maken, maar we proberen hints te geven hoe je zelf het antwoord kunt vinden. Daarom hoeft een vrijwilliger ook niet uit te blinken in een bepaald vak. Heb je die kennis wel in huis dan is dat natuurlijk heel mooi meegenomen."

Tafeltjes

De deelnemers nemen zelf hun huiswerk mee en de vrijwilliger zal vragen of ze het alleen willen maken en of ze liever hulp willen. Sommigen vinden het fijn als je helpt. Er komen ook leerlingen die iets willen bijleren. Dan gaan we bijvoorbeeld de tafeltjes oefenen. De begeleiding is meestal nodig bij taal en rekenen. Bij rekenen heb je vaak van die leesverhaaltjes. We hebben nogal wat deelnemers van niet-Nederlandse afkomst. Die zijn soms zwakker in taal en begrijpen daardoor misschien de opdracht niet goed. Maar ondertussen zijn ze wel goed geworden in rekenen.

Opbloeien

De gepensioneerde Bert geniet ervan dat hij een relatie kan opbouwen met de leerling. Hij was immers altijd al in het onderwijs actief en met deze taak bloeit zijn onderwijshart helemaal op. "We willen nog meer kinderen bereiken en hebben een brief aan alle scholen gestuurd. In anderhalve week hadden we al zeven leerlingen bij. Het team gaat zich ook presenteren aan hbo-scholen. Studenten kunnen als begeleider optreden en er hun punten voor maatschappelijke stage scoren."

Word vrijwilliger!



Het team van de vrijwillige huiswerkbegeleiders wil groeien en is op zoek naar collega's. Wil jij ook een paar uurtjes van je tijd besteden aan jonge mensen die een klein zetje in de rug nodig hebben? Meld je dan aan!

Contact: info.huiswerkondersteuning@gmail.com, telefoon: 06-48017881 (telefonisch bereikbaar op woensdag- en donderdagmiddag)

Zoë Robeers: Een nieuw gezicht bij Trajekt



Het witte haar van onze Rielle Schols heeft plaatsgemaakt voor een zonnige rode haardos. Zoë Robeers, 28 lentes jong, is sinds augustus werkzaam bij Trajekt. Niet alleen in Wittevrouwenveld, maar ook in Wyckerpoort.

Als buurtopbouwwerker en vrijwilligersondersteuner zul je haar vaker zien in het Trefcentrum. En op maandag onthaalt ze je tussen 10 en 12 uur in de buurthuiskamer De Kern. Zoë studeerde sociologie aan de universiteit in Tilburg, maar ze is allesbehalve een kantoomens. "Ik had ook voor onderzoek kunnen kiezen, maar de praktijk trekt me meer." In Valkenburg is ze een hecht onderdeel van de gemeenschap. Je vindt haar op het voetbalveld als teamspeler van VV Hellas Klimmen-Ransdaal. Ze is marketetster bij de schutterij en doet mee met de Jonkheid van haar woonplaats Valkenburg. Een echt mensen-mens dus! Kom gauw eens kennismaken. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-54783095 of mailen onder:

Agenda



Carnavalsvereniging De Drommedarisse

Zaterdag 17 januari
17 uur - Zaal open
18 uur 11 Oetropse Jaögpaar Witte Ingelkes
19 uur 11 Oetropse 54 e Markies
20 uur - Feesaovend mètttt dj Nick Gilissen en Eric Geelen

Boe? in t Trefcentrum netuurlek!

kloppend ♥ van
Wittevrouwenveld
't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht
tel. 043 - 362 11 76



Vernieuwing Leeuwenpark

Meer groen, meer speelruimte en meer veiligheid
Het Leeuwenpark krijgt een flinke opknappbeurt! Het nieuwe ontwerp maakt van het park een groene, overzichtelijke plek waar kinderen kunnen spelen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Groen en open

Rond het speel- en sportveld komen lage hagen van ongeveer 1 meter breed en 80 cm hoog, aansluitend op de buitenruimte van het KKC. Er worden extra bomen geplant voor een prettigere, natuurlijke uitstraling.

Spelen en sporten

Aan de west- en zuidzijde van het veld komen nieuwe speeltoestellen. In het midden wordt de voetbalkooi meer open gemaakt en blijft de ruimte voor het voetbalveldje bestaan. Bij de nieuwe gymzaal (waarvan de ingang aan de parkzijde komt te liggen) wordt een 3*3 basketbalveldje aangelegd. De toekomstige KKC / school "de Loper" (de voormalige Theriaschook) sluit straks direct aan op het park, zodat kinderen uit groepen 5 t/m 8 veilig buiten kunnen spelen. De school opent na Carnaval 2026. De opening van de gymzaal is gepland in het eerste kwartaal 2027.

Veiligheid en samenhang

De plannen dragen bij aan meer sociale veiligheid: door toekomstige bebouwing rondom het park zullen er meer 'ogen op het park' zijn. Tegelijk is het goed om te weten dat de woningbouwplannen nog niet rond zijn – het parkontwerp houdt hier alvast rekening mee, maar de uitvoering daarvan volgt later.

Langs de randen van het park komen basaltblokken om joyriding met scooters te voorkomen. Verder worden extra zitplekken en speelmogelijkheden toegevoegd, zodat het park aantrekkelijk wordt voor jong én oud.

Een hart van de buurt

Het vernieuwde Leeuwenpark vormt straks een open, groene verbinding tussen het Trefcentrum, de nieuwe gymzaal, de vernieuwde school "de Loper" en de toekomstige woningen op het voormalige Essentterrein. Een plek voor sport, spel, ontmoeting en ontspanning — midden in Wittevrouwenveld



Overzicht Leeuwenpark met OLV van Lourdeskerk bovenaan in het midden, daar direct links onder de school, rechts de Edisonstraat met het Trefcentrum en daarvoor de nieuwe gymzaal.

Meer informatie op de website van het Buurtnetwerk <https://buurtnetwerkwwv.nl>

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

FYSIO43

Fysio43 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie, neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden, dry needling.

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Tel: 043-347 78 77
info@fysio43.nl
www.fysio43.nl

AA-Installaties Maastricht

- Aanleg, onderhoud en advies op maat van Airconditioning, Luchtbehandeling, Centrale verwarming.
- Uitvoering van Loodgieterswerkzaamheden.
- Service / onderhoud aan CV ketels voor bedrijven en particulieren.
- Zonne-energie.

Lid van
UNETO-VNI

AA-Installaties Maastricht
Eburonenweg 11 6224 HT Maastricht
Telefoon 043 - 352 05 99 Fax 043 - 352 05 98
www.aa-installaties.nl info@aa-installaties.nl

AA-INSTALLATIES-MA42-THEO

Ter herinnering aan Leo Kuipers

Op 20 juni van dit jaar overleed Leo Kuipers, 81 jaar. De man van Hannie Kuipers - de Jong, en vader en schoonvader van Raymond en Elisabeth. Leo Kuipers kenden wij als een heel actief buurtbewoner. Lang heeft hij zich ingezet voor de Jeugdromband, waar hij eerst de functie van penningmeester vervulde en daarna ook de functie van voorzitter. Dat bleef niet onopgemerkt want hij ontving daarvoor een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau. Een waardering voor zijn vrijwilligerswerk bij de Jeugdromband en zijn grote betrokkenheid bij het organiseren en helpen bij allerlei activiteiten in de buurt. Heel vaak met zijn vrouw Hannie die samen met hem deze onderscheiding ontving. We denken aan het kinder-carnaval en het kienen voor senioren in het Trefcentrum. We missen hem in de straat waar hij vaak voor zijn huis een sigaretje rookte. Leo, dank voor alles wat je gedaan en betekend hebt.

Buurtnetwerk en redactie Buurtkrant Wittevrouwenveld.

't Wit vruikesveendel (een voorleesverhaal)



Een bijna waargebeurd verhaal over een muurschildering die eigenlijk een toverpoort is.

Er was eens, in een wijk met een bijna onuitspreekbare naam – Wittevrouwenveld – een muur. Geen gewone muur, nee hoor! Een muur die al jaren wachtte op iets bijzonders. Op kleur. Op magie. Op... een verhaal. Toen kwam Dave.

Dave is geen gewone schilder. Nee, Dave ziet dingen die andere mensen niet zien. Waar jij een saaie bakstenen muur ziet, ziet Dave een deur naar vroeger tijden. En dat is precies wat hij besloot te schilderen.

De mensen van Buurtnetwerk Wyckerpoort en Wittevrouwenveld vroegen hem:

"Dave, kun jij iets maken over de naam van onze wijk? Over de Witte Vrouwen?" En Dave dacht: Ha! De Witte Vrouwen... die ken ik! Tenminste... een beetje.

Lang, lán geleden – toen er nog geen auto's of scooters waren, en zelfs geen frietkraam op de hoek – leefden de Witte Vrouwen in een klooster bij het Vrijthof. Ze werkten hard, baden nog harder en hielden de stad een beetje netjes. Maar toen kwamen de Fransen. En die besloten in 1796: 'Weg met dat klooster!' En floep – het was weg. Poef. Alleen de naam bleef over.

Jaren later werden er huizen gebouwd, arbeiders kwamen er wonen, en zo groeide het Wittevrouwenveld uit tot de wijk die we nu kennen – vol fietsen, katten en burens die hallo zeggen (meestal dan).

Maar Dave vond dat het verleden niet zomaar mocht verdwijnen. Dus schilderde hij een magisch vaandel op de muur – een soort reusachtige vlag die wapperde in de wind van de verbeelding.

Op dat vaandel zie je van alles: Helemaal bovenaan twinkelt een grote ster – net als de ster op het wapen van Maastricht.

Daaronder zie je de torens van het Vrijthof en het oude klooster dat ooit bestond.

Een Wittevrouw loopt met haar hark over de brug – hop, richting de velden.

En onderaan zie je kleurrijke akkers vol werkende Wittevrouwen die graven, zaaïen en oogsten alsof het de vrolijkste dag van het jaar is.

Dave maakte het allemaal in kleuren die bijna zingen. De vormen lijken een beetje op een lapjesdeken – een warme, vrolijke deken die je even om je heen wilt slaan. Van boven tot onder zie je patronen van stof, wol en touw, alsof de muur zelf zacht is geworden.

En als je goed kijkt...

heel goed...

dan lijkt het net of de Wittevrouwen

nog steeds door het veld lopen.

Misschien zie je ze zwaaien.

Misschien hoor je ze lachen. Misschien voel je zelfs een

beetje trots dat jij in hun wijk woont.

Zo werd een gewone muur een poort naar vroeger, en

Wittevrouwenveld weer een plek vol verhalen.

Ga maar eens kijken op de hoek van Burg. van Oppenstraat / Dr. Schaepmanstraat of kijk op <https://buurtnetwerkwwv.nl/wit-vruikesveendel/>

Geschilderd door Dave de Leeuw, september 2025.

Blijven Spinnen: Sierlijke Snoes

We willen toch allemaal ergens bij horen, geaccepteerd worden zoals we zijn en ons thuis voelen.'

Deze uitspraak van de bazin van het tijdelijke kattencafé in Nazareth, is de rode draad in onze voorstelling 'Sierlijke Snoes



Wij zijn vijf vrouwen uit verschillende wijken in Maastricht en regisseur Inge Huybrechts.

Op de zaterdagavonden 8 en 15 november en zondagmiddag 16 november zat dit tijdelijke kattencafé helemaal vol. De tafels waren versierd met potjes kattengras en kattendropjes. In het café en op het toneel lagen verschillende soorten en maten stille 'namaakkatten'.

Op het podium was het echter allesbehalve stil. Zoals het mauwen en spinnen van de enige 'echte' kat met de naam Pudding.

De voorstelling zat vol hilarische, grappige scènes en liedjes en gevoelige voordrachten. Voor de cafébezoekers waren er prijzen te winnen met een quiz en twee rebusen.

Aan de reacties te horen tijdens en na de voorstelling, had het publiek het goed naar zijn zin.

Tijdens de repetities hebben wij elkaar verhalen verteld, ideeën bedacht voor sketches en typetjes en liedjes gezongen.

Uit al die bedenkzels en probeersels maakte Inge uiteindelijk de 'Benefietvoorstelling' voor het kattenadoptiecafé 'Sierlijke Snoes'.

Ons optreden werd aangevuld met bijzondere licht- en geluideffecten van Hannes en zijn medewerkers. Ook voor ons als spelers was dat af en toe een complete verrassing. Wij hebben zelf erg genoten van de repetities en voorstellingen en hebben ons heerlijk kunnen uitleven.

De bezoekers kregen achteraf een presentje met de boodschap 'nog even na te spinnen'.

Dat doen wij ook!!!



Colofon:

Onze Gele Buurtkrant wordt samengesteld door: Bieke De Keukeleire, Adrienne Deurloo, Marianne Lücker, Francisca Callemeijn, Riëlle Schols, Jeanette Wolters, Janine Verstegen, Herman Klingestijn

Tekening: Jacqueline Wassen

Puzzel: Dré Janssen

De redactie mag te lange artikelen inkorten. Lever uw artikel in bij: Trefcentrum- Edisonstraat 4 of: buurtkrantwitevrouwenveld@gmail.com

Deadline volgende krant: 27 februari 2026



Een QR-code in de Buurtkrant?

Hierboven staat een QR-code. Maar... wat is dat en waarom doen we dat eigenlijk?

Wat is een QR-code

Een QR-code is een vierkant plaatje met zwarte blokjes dat je met de camera van je telefoon kunt scannen.

Als je het scant, ga je meteen naar een website, een filmpje, een formulier of extra informatie. Kortom: een makkelijke en snelle manier om iets op je telefoon te openen zonder te typen.

Waarom in de Buurtkrant?

We gaan als redactie van de Buurtkrant nauwer samenwerken met het Buurtnetwerk Wittevrouwenveld en het buurtblad 't Peurtsje van Wijckerpoort

De Buurtkrant Wittevrouwenveld blijft het vertrouwde en kloppende hart van de communicatie met de wijk. Zoals u van ons gewend bent verschijnt de buurtkrant 4 keer per jaar.

We gaan echter ook gebruik maken van de website, de socialmedia én de nieuwsbrief van het Buurtnetwerk WVV. Hierdoor kunnen we de bewoners sneller en vollediger informeren. Ook zijn sommige verhalen zijn te lang voor de papieren krant of er is sprake van een actuele ontwikkeling in de buurt.

Daarom plaatsen we deze lange verhalen voortaan ook op de website en/ of in de maandelijkse nieuwsbrief van het Buurtnetwerk Wittevrouwenveld.

Start

We starten met een uitgebreide artikel over Charles Wijnands, huisarts in Wittevrouwenveld/ Wijckerpoort. Scan de QR-code. U komt meteen op de buurtkrantpagina van het Buurtnetwerk Wittevrouwenveld. Daar vindt u dit artikel, meer nieuws uit de wijk en het archief van de buurtkrant.

Hoe werkt zo'n QR-code?

- Open de Camera-app op uw iPhone of Android-telefoon.
- Richt de camera op de QR-code in deze krant.
- Na een seconde verschijnt er een melding op uw scherm.
- Tik op de melding – en u gaat automatisch naar de juiste webpagina.

Hulp nodig?

Vraag het gerust aan iemand thuis, aan de burens of aan één van de vrijwilligers van Omgaan met computer/telegoon of tablet op woensdag tussen 14.00 en 16.00 in het Trefcentrum.